



# Devrimci İşçi Partisi'nden sosyalist partilere ve Kürt hareketine açık mektup

Değerli arkadaşlar, kıymetli hevallere,

Türkiye'nin, tarihinin en büyük siyasi krizlerinden birinden geçmekte olduğu bugün, sosyalist hareketlerin ve Kürt halkının özgürlüğü için mücadele edenlerin kendilerine çizecekleri yol, bu topraklarda kısa ve orta vadede ne tür gelişmeler yaşanacağı bakımından hayati bir rol oynayacak. Biz Devrimci İşçi Partisi olarak, gerek Türkiye'nin sosyalist parti ve kurumlarının, gerekse Kürt halkının siyasi hareketinin günün ihtiyaçlarına uygun bir politik hat benimsemediğini düşündüğümüz için bu açık mektubu sizlere hitaben yazıyoruz.

Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu krizin derinliğini sanırsanız kimse yadsımayacaktır. Burjuvazi derin bir politik kriz yaşıyor. Bugünkü gelişmelerin sonucu ne olursa olsun, güvenebileceği, politik ve ekonomik istikrarı sağlayabilecek bir yönetim bulmakta uzun süre zorluk çekecek. Politik kriz, aynı zamanda, zaten son derecede kırılan ekonomiye her geçen gün derin bir krizin eşliğine yaklaşıyor. Ama bunların da ötesinde Türkiye, bir *devlet krizi* yaşıyor. Devletin bütün organları birbirinin boğazına sarılmış durumda. Bazı organlar (HSYK, genel olarak yargı, emniyet) kendi içlerinde bölünmüş durumda. Hırsızlık, yalan, tehdit tablosu halkın devlete güvenini fena halde sarsmış durumda.

Burjuvazinin siyasi güçlerinin hiçbiri (AKP, cemaat, CHP, ulusalcılar, MHP, TSK) bu krizi aşabilecek bir kapasiteye sahip değil. Tayyip Erdoğan'ın başında bulunduğu hükümetin düşmesi ilk kez ihtimal dâhilinde. Bu hükümetin yerine başka bir hükümet formülünü kimse öneremiyor.

11 yıldır Türkiye'yi yönetmekte olan iktidar bloku orta yerinden çatladığı için şimdi herkes yeni ittifaklar arıyor. Halk ise herkese kulak vermeye hazır. Gençlik merak içinde durumu kavramaya çalışıyor. Ekonomik kriz başladığı takdirde işçi sınıfında ciddi bir hareketlenme yaşanması ihtimali dışlanamaz.

Kısacası, Türkiye yolunu arıyor. **Bugün** arıyor. **30 Mart'ta değil**. Bugün dikkatimizi seçime değil, Türkiye'nin içinden geçtiği büyük sarsıntıya bir çıkış yolu aramaya vermemiz gerekiyor. Oysa sosyalist hareket de, Kürt hareketi de gözlerini 30 Mart'a dikmiş, bugün olan bitenle ilgilenmiyor. **Sosyalist hareket ve Kürt hareketi olan biteni tenis maçı seyrederek gibi izlemekten vazgeçmelidir**. Olayların seyircisi değil aktörü haline gelebilmek için bir an evvel harekete geçmemiz gerekiyor.

Başkaları seçimleri beklemeden politika yapıyor. Has ulusalcılar, darbecilerin ve kontrgerillacıların itibarının iade edilmesi karşılığında, 11 yıldır vatan haini ilan ettikleri Tayyip Erdoğan'a koltuk değneği olmaya soyunmuş bulunuyor. CHP ise müttefikini öteki taraftan seçti, cemaatle birlikte Erdoğan'ı yenilgiye uğratma doğrultusunu benimsedi. Halkı bu kırk satır ile kırk katır arasında seçmeye mahkûm etmek zorunda değil!

Değiliz, çünkü bu ülke daha altı ay önce, İçişleri

Bakanlığı'nın resmi istatistiklerine göre 81 ilinin 80'inde 3 milyondan fazla insanın sokağa çıktığı bir halk isyanı yaşandı. Tayyip Erdoğan hükümetini on yılda ne ordu ne yargı ne üniversite ne de burjuvazinin başka hiçbir kurumu sarsarken, Gezi sonrası halk isyanı iliklerine kadar sarstı. Erdoğan ile artık onun istikrarı sağlamasından umudu kesmiş olan müttefiklerinin arasını açtı. Bugünkü krizin yolunu halk isyanı döşedi. Halkın gücünü görmek ve ona göre hareket etmek gerekiyor.

Sosyalist arkadaşlar, yurtsever hevallere, bize CHP'den hayır gelmez! Sadece CHP'nin ittifakı kabul etmediği koşullarda ya da sadece CHP'nin sağ adaylar gösterdiği yerlerde aday göstererek hiçbir yere gidemeyiz. CHP bugün ABD-TÜSİAD-TUSKON-cemaat-Sarıgül bileşimi temelinde, yüzünü geleksel merkez sağa, hatta faşizme dönerek, Abdullah Gül'e ve AKP içinde Erdoğan ile anlaşamayabilecek öteki unsurlara göz dikerek yürüyor. CHP'den ne Türkiye'nin işçi sınıfına, ne de ezilen Kürt halkına hayır gelir!

Yurtsever hevallere, size AKP'den hayır gelmez! Tam bu krizin orta yerinde açıklanan, sadece Roboskili ailelere değil, bütün Kürt halkına hakaret gibi verilen Roboski kararı, AKP hükümetinin bu işin üstünü örtme çabalarının son merhalesi değil midir? Yüksekova'da (Gewer) yitirdiğimiz üç canın sorumlusu aynı hükümet değil midir? Roboski'nin kız kardeşi Paris suikastinin ardında devletin olduğu her geçen gün ortaya çıkan delillerle belirginleşmiyor mu? En önemlisi, Erdoğan şimdi kendini kurtarmak için MGK'nın, TSK'nın, hatta Ergenekoncuların kollarına sığınmıyor mu? Ergenekon'la anlaşan AKP'nin "süreç"inden Kürt halkına hayır gelmez!

Değerli arkadaşlar, kıymetli hevallere,

Bugün yaşanan krizden çıkışı biz sağlamalıyız. Hepsini gitmeli, biz kalmalıyız. Seçime değil, halka bakmalıyız. Gezi sonrası halk isyanında yer alan bütün halk kitlelerinin taleplerine sahip çıkmalı; işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, yani Kürtlerin, Alevilerin, kadınların, eşcinsellerin, gençlerin çıkarlarını savunarak bunların ancak Türkiye'nin emekçi halkı ile ezilen Kürt halkının ortak mücadelesi sonucunda elde edilebileceğini halka anlatmalıyız. Halk isyanının kitlesini halk isyanının talepleri etrafında birleştirmek: işte yürümemiz gereken yol! Eğer bugün bu yolu yürümeye başlarsak, **isyan güçlerinin bir cephesini** örebilirsek, devlet krizini emekçi ve ezilen halklar lehine çözmek mümkün olabilir.

Bu toprakların kaderini bütün işleri güçleri alçaklık olanlara bırakmayalım. Onların seçim oyununa kafayı takarak bugün önümüzde duran **yakıcı görevleri** görmezlikten gelmeyelim. Bu açık mektup, içinde bulunduğumuz an için politika belirlemeye çağrıdır. Gelin güçlerimizi birleştirelim. Sallayalım, Erdoğan'ı biz düşürelim!

10 Ocak 2014